



Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και οι νέοι γονείς έχουν επιλογή για να διεκδικήσουν αναβαθμισμένα, ποιοτική, σύγχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.

ΤΩΡΑ ΚΚΕ

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με ΚΥΑ που εξέδωσε στις 19 Μαΐου, έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιωτικούς σταθμούς, σε βάρος των αναγκών των μικρών παιδιών, να τα γράφουν σε τμήματα με μεγαλύτερα παιδιά (!).

Είναι άκρως αντιπαιδαγωγικό το μέτρο αυτό, καθώς σε αυτή την ηλικία, κάθε μήνας είναι σημαντικός στην ανάπτυξή τους, γιατί αυτή είναι γοργή. Η ένταξη τους στα υπερπληθή τμήματα των μεγαλύτερων παιδιών, σίγουρα τους στερεί από τα οφέλη που προκύπτουν από τις ολιγομελείς ομάδες των μικρότερων παιδιών. Γιατί το στοίβαγμα 25 παιδιών που προβλέπεται, είναι ούτως ή άλλως αντιπαιδαγωγικό για τα παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά ακόμα περισσότερο για τα μικρότερα παιδιά που έχουν άλλες ανάγκες για την φροντίδα τους.

Ανάλογα, έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με ΦΕΚ το 2017, που προέβλεπε για τους μεν δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να απασχολούν 3 άτομα προσωπικό στα βρεφικά τμήματα, ενώ για τους ιδιωτικούς σταθμούς μόνο 2 (!). Αντίστοιχα σε ένα νηπιακό τμήμα που εγγράφονται μέχρι 25 παιδιά (!) για τους μεν δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να εργάζονται 2 παιδαγωγοί ενώ τους για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 1 παιδαγωγός (!), **αβαντάροντας τους ιδιωτικούς σταθμούς σε βάρος των αναγκών των μικρών παιδιών.**

Όλα τα παραπάνω είναι συνέπεια μίας πολιτικής που κοστολογεί τις ανάγκες των μικρών παιδιών, των νέων γονιών και των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Δυστυχώς, παρά την επιστημονική τεκμηρίωση, ότι η φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς ωφελεί πολλαπλά τα παιδιά, συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή τους, την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, αυτή δεν εξασφαλίζεται ούτε για όλα τα παιδιά, ούτε με τους καλύτερους όρους. Γιατί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η **στροφή της κρατικής χρηματοδότησης, είναι μισόκλειστη με αποτέλεσμα ο αριθμός των παιδικών σταθμών, η λειτουργία τους, τα μέσα και οι υποδομές τους να είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στην φορομπηξία των δήμων.**

Σε αυτό, λοιπόν, το κράτος, που η πολιτική έχει συνέχεια, και την υπηρετούν μια χαρά διαδοχικά οι κυβερνήσεις, οι ανάγκες των μικρών παιδιών λογίζονται ως κόστος, ενώ τα

χρήματα που δίνονται διοχετεύονται με προκλητικό τρόπο ώστε να ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας, πάντα σε βάρος των μικρών παιδιών.

Κόντρα σε αυτές τις πολιτικές, χρειάζεται να ορθώσουμε ανάστημα διεκδίκησης για το δικαίωμα στην αναβαθμισμένη, ποιοτική, σύγχρονη προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

- Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, παιδαγωγών, ειδικού παιδαγωγικού, ειδικού επιστημονικού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδίατροι) και βοηθητικού προσωπικού.
- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με κρατική χρηματοδότηση.
- Άμεση αναβάθμιση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Κτίρια σύγχρονα, ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.
- Κανένα παιδί εκτός βρεφικών και παιδικών σταθμών, η συμμετοχή να είναι εντελώς δωρεάν.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων που διαδοχικά υποβάθμισαν το δικαίωμα στην σύγχρονη, ποιοτική προσχολική αγωγή. Που τσάκισαν παραπέρα το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, γενίκευσαν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας των εργαζομένων και στους παιδικούς σταθμούς.

Στις εκλογές στις 25 Ιούνη, δίνουμε απάντηση σε όλα τα κόμματα που από θέση κυβέρνησης η αντιπολίτευσης ευθύνονται για τη ζωή μας σήμερα. Δίνουμε απάντηση στα περίφημα «κοστολογημένα» προγράμματα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στα όποια μετρούν τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως κόστος που πρέπει να μειώνεται για να κερδίζουν οι λίγοι.

Στις 25 Ιούνη μετράει το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ για είναι δυνατός ο λαός. Για να δυναμώσει φωνή της οργάνωσης του αγώνα για όσα σύγχρονα και αναγκαία δικαιούμαστε, εμείς και τα παιδιά μας. Η φωνή του ΚΚΕ, που έχει πρόγραμμα που δεν αντιμετωπίζει την προσχολική αγωγή ως κόστος, αλλά ως καθολικό δικαίωμα, που αναγνωρίζει την σημασία αυτής της περιόδου για τη διαμόρφωση θεμελιωδών βάσεων για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Απέναντι κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της συναινετικής συστημικής αντιπολίτευσης, έχουμε ανάγκη από πιο δυνατή λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Έχουμε ανάγκη από ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ για ακόμα πιο δυνατούς αγώνες.

Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΑ ΤΟΥ ΚΚΕ